

# Kerklanken



Maandelijks kerknieuws van de Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer

9<sup>e</sup> jaargang nummer 10 • oktober 2018

Voorpagina: Rembrandt van Rijn, De terugkeer van de verloren zoon (fragment) 1661 – 1669.

## MEDITATIE

### Wie is de HEERE?

“Wie is de HEERE, naar Wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken de HEERE niet en ik zal Israël ook niet laten gaan.” (Ex. 5:2) Het zijn de woorden van de Farao die hij tot Mozes en Aäron sprak nadat zij Gods bevel aan hem bekend hadden gemaakt. Het zijn woorden in een confrontatie gesproken. Het gaat me nu niet om die confrontatie, maar om een vraag en een ‘belijdenis’. Wie is de HEERE? Ik ken de HEERE niet. Misschien zijn dat woorden waarin je jezelf toch wel herkent. Neem even de tijd om de vraag te beantwoorden. Heel concreet. Neem pen en papier en schrijf je antwoord op: Wie is de HEERE?

Bleef je blaadje leeg? Ik ken de HEERE niet. Lees je Bijbel. Schreef je een enkele regel? Ik ken de HEERE niet zo goed. Lees je Bijbel. Werd het een blad vol? Wil je nog meer weten? Lees je Bijbel. Begon je hart te ‘branden’ en wil je een boek schrijven, wetende dat het nooit ten volle is wat je over Hem schrijft? Blijf je Bijbel lezen. Wie daarin zoekt vindt het antwoord, vindt Wie de HEERE is. Eerst in een enkel zinnetje en dan ook in een helemaal door Hem vervuld worden.

Ook David kent de HEERE, hij schreef: Welzalig is hij van wie de overtreiding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. (Ps. 32:1,2) En Mozes, Nehemia, Jona en anderen zeggen: Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. (Ex. 34, Neh. 9, Ps. 86, Ps. 103, Joël 2, Jona 4) Bleef je blaadje leeg? Schrijf dit dan maar op: de HEERE is barmhartig, genadig, lankmoedig, goedertieren, zonde bedekkend, vergevend. Gevonden in de Bijbel!

Wat zie je op de voorpagina? Een vriendelijke blijde oude man, die liefdevol een persoon bij zich neemt? Het is een fragment van een schilderij van Rembrandt dat hij niet lang voor zijn sterven maakte. Een schilderij van de thuiskomst van de verloren zoon. Wie is de HEERE? Zijn Zoon Jezus Christus heeft het de tolle-naars en zondaars én de farizeeën verkondigd en Lukas heeft het zorgvuldig opgeschreven (Luk. 15), zodat wij het ook weten. Het is een beroemd drieluik. En ik noem ze even anders

dan je gewend bent: de gelijkenis van de Goede Herder, de gelijkenis van de Zorgzame Vrouw en de gelijkenis van de Lieve Vader. Misschien kunnen we ze samenvatten in één aanduiding: de gelijkenissen van Gods blijdschap. Wie is de HEERE? De God Die het weggedwaalde zoekt, Die het verlorene zoekt, Die de terugkerende zondaar ontvangt en met hem of haar eet.

Henri Nouwen heeft dagen lang naar dit schilderij gekeken en zowel hetgeen de Heere Jezus zegt als hetgeen Rembrandt ‘in het doek heeft gelegd’ overdacht en intens geprobeerd te verstaan. En toen heeft hij over het schilderij en de gelijkenis een boek geschreven dat antwoorden bevat op die vraag “Wie is de HEERE”?

Ik zal je er wat van laten ‘proeven’ met het drieluik van Herder, Vrouw en Vader in gedachten. Hier volgen twee fragmenten: ‘Ik herinner mij nog goed dat ik mijn reproductie van Rembrandts schilderij eens liet zien aan een jonge vrouw en haar vroeg: ‘Wat zie je erin?’ Ze stond op, liep naar de reproductie en legde haar hand op het hoofd van de jongste zoon. Toen zei ze: ‘Dit is het hoofd van een baby, die net uit de schoot van zijn moeder is gekomen. Kijk, hij is nog nat, en zijn gezicht lijkt nog op dat van een foetus.’ Alle anderen, die op dat moment ook aanwezig waren, zagen opeens ook wat zij zag. Had Rembrandt niet alleen maar de terugkeer naar de aardse vader uitgebeeld, maar ook de terugkeer naar de schoot van God, Die Vader en Moeder is?’ Uit: Henri Nouwen Eindelijk thuis; Blz. 62 Lannoo.

*‘Vaak heb ik vrienden gevraagd mij hun eerste indruk van Rembrandts schilderij De terugkeer van de verloren zoon te geven. Telkens wezen zij naar de wijze, oude man die zijn zoon vergeeft: als een welwillende aartsvader.*

*Hoe langer ik naar deze ‘aartsvader’ keek, des te duidelijker ik zag dat Rembrandt iets geheel anders deed dan God voorstellen als het wijze, oude familiehoofd. Het begon allemaal met de handen. Die verschillen sterk van elkaar. De linkerhand van de vader die de schouder van de zoon raakt, is sterk en gespierd. De vingers zijn gespreid en bedekken een groot deel van de schouder en de rug van de zoon. Ik kan een zeker druk zien, vooral in de duim. Die hand lijkt niet alleen aan te raken, maar met zijn kracht ook vast te houden. Ofschoon er een zeker tederheid spreekt uit de wijze waarop de linkerhand van de vader zijn zoon aanraakt, verloopt de aanraking toch ook niet zonder een stevige greep.*

*Hoe anders is de rechterhand van de vader! Deze hand houdt niet vast en pakt niet beet. Hij is verrijnd, zacht en heel teder. De vingers liggen dicht tegen elkaar en zijn heel sierlijk. Deze hand ligt zacht op de schouder van de zoon en wil alleen maar liefkozen en strelen, troosten en bemoedigen. Dit is de hand van een moeder.'*

Uit: Henri Nouwen Eindelijk thuis; Blz. 108 - 109 Lannoo. (van harte aanbevolen)

Ik ken de HEERE niet. Wie is de HEERE? Breng je de preek van de voorbereiding (Ps. 103:14), bediening (103: 13) en nabetrachting van het Heilig Avondmaal (103: 17) nog eens in herinnering. Hij kent Zijn schapen en zoekt ze. Hij telt Zijn penningen en haalt ze uit het vuil. Hij ... wel, pak je blaadje er nog eens bij en vul het eens aan ... Zijn schaal is vol, Zijn beker gevuld. Hij wacht ...

R. Schot

## KERKDIENTEN

### Zondag 30 september

10.00 uur: ds. P.H. van Trigt uit Hoevelaken

17.00 uur: ds. M.A. van den Berg - doopdienst

### Zondag 7 oktober

10.00 uur: ds. M.A. van den Berg

18.30 uur: ds. P. Nobel uit Garderen - Wegwijs OK

### Zondag 14 oktober

10.00 uur: ds. M.B. van den Akker uit Nieuwerkerk a/d IJssel

18.30 uur: ds. M.A. van den Berg

### Zondag 21 oktober

10.00 uur: prof. W. Balke uit Den Haag

18.30 uur: ds. A. van Vuuren uit Capelle a/d IJssel

### Zondag 28 oktober

10.00 uur: ds. M.A. van den Berg

18.30 uur: ds. P.C.H. Kleinbloesem uit

Molenaarsgraaf

### Zondag 4 november 2018

10.00 uur: ds. E. van den Ham

17.00 uur: ds. M.A. van den Berg - Wegwijs MK

## COLLECTEN

### Zondag 7 oktober

1<sup>e</sup>: Kerk; 2<sup>e</sup>: Mesias belijdende Joden; Uitgang: Kerk en Israel

### Zondag 14 oktober

1<sup>e</sup>: Kerk; 2<sup>e</sup>: Diaconie; Uitgang: Energiekosten

### Zondag 21 oktober

1<sup>e</sup>: Kerk; 2<sup>e</sup>: Diaconie; Uitgang: Onderhoud kerk

### Zondag 28 oktober

1<sup>e</sup>: Kerk; 2<sup>e</sup>: Diaconie; Uitgang: HGJB

### Zondag 4 november

1<sup>e</sup>: Kerk; 2<sup>e</sup>: GZB; Uitgang: Diaconie

## JEUGDCOLLECTANTEN

### Zondag 7 oktober

Manoah de Niet, Anna van Loenen, Timon Veldhuijzen, Jan Kees van Loenen

### Zondag 14 oktober

Julie van Zomeren, Mathis van Zomeren, Nathan Veldhuijzen, Eva de Niet

### Zondag 21 oktober

Maaïke Willemse, Elisabeth Cammeraat, Ingeborg Cammeraat, Jonathan van der Tang

### Zondag 28 oktober

Taeke van Winkelen, Ellemieke van Winkelen, Milan van Daalen, Lars van Daalen

### Zondag 4 november

Noël Qualm, Ingeborg Cammeraat, Jonathan van der Tang, Taeke van Winkelen

## PSALMEN VOOR DE DIENST

### Zondag 7 oktober

Psalm 116: 1,4; nm. Psalm 15: 1,5

### Zondag 14 oktober

Psalm 27: 5,7; nm. Psalm 26: 8,12

### Zondag 21 oktober

Psalm 30: 1,3; nm. Psalm 91: 1,5

### Zondag 28 oktober

Lied; nm. Psalm 28: 5,6

### Zondag 4 november

Psalm 95: 1,4; nm. Psalm 31: 17,19

## WEEKSLUITINGEN 'T HUYS DE MORGENSTER

**Vrijdag 5 oktober 15:30u** ds. G.W.S. Mulder

**Vrijdag 12 oktober 15:30u** ds. C.H. Wesdorp

**Vrijdag 19 oktober 15:30u** drs. E. Leune

**Vrijdag 26 oktober 15:30u** ds. M.A. van den Berg

**Vrijdag 2 november 15:30u** ds. C.H. Wesdorp

## CRÈCHE-OPPAS

### Zondag 7 oktober

Marriette van der Bie, Marjolijn Breugem, Julia Oosterom, Elisa Veldhuijzen

### Zondag 14 oktober

Saskia Bregman, Janneke Bouman, Debora Sonneveld, Eveline Schot

### Zondag 21 oktober

Cora van Daalen, Ans Deelen,  
Elianne Timmerman, Margreta Huurman

### Zondag 28 oktober

Michelle Koole, Johan Koole,  
Joëlle Veldhuijzen, Laura Willemsen

### Zondag 4 november

10.00 uur: Marissa Koster, Marianne de Niet,  
Amy Bos, Marlies Qualm  
17.00 uur: Jeanine Oude Elferink, Isabelle de Groot

## OPPASPPLUS

### Zondag 7 oktober

Annemarie Qualm en Danique - les God helpt Eliezer

### Zondag 14 oktober

Marinka Hogeweij en Mirthe - les Ezau en Jacob

### Zondag 21 oktober

Aganneke Keus, Danique en Lize - les Jacob steelt de zegen

### Zondag 28 oktober

Johan Koole, Timon Keus en Elisa - les Jacob op de vlucht

## ONTVANGSTCOMMISSIE

### Zondag 7 oktober

Anneke van Ommen en Christina Grimmon

### Zondag 14 oktober

Jenny Bos en Arthur Oosterom

### Zondag 21 oktober

Corrie van Daalen en Marijke Bos

### Zondag 28 oktober

Jacoline Weening en Lea Barendrecht

### Zondag 4 november

Frederike van West de Veer en Marion Konijn

## OPBRENGST COLLECTEN

### Zondag 2 september 2018

1<sup>e</sup> Kerk: € 512,20; 2<sup>e</sup> Tot Heil des Volks: € 610,14;  
uitgang Pastoraat: € 342,16

### Zondag 9 september 2018

1<sup>e</sup> Kerk: € 522,27; 2<sup>e</sup> Noodactie Lombok: € 1674,89;  
uitgang: Evangelisatiewerk: € 382,01

### Zondag 16 september 2018

1<sup>e</sup> Kerk: € 566,56; 2<sup>e</sup> Diaconie: € 557,35; uitgang  
Onderhoud pastorie: € 365,77

### Zondag 23 september 2018

1<sup>e</sup> Kerk: € 532,37; 2<sup>e</sup> SSRO (ERKWB): € 686,50;  
uitgang Jeugdwerk: € 350,35

## GIFTEN EN OVERIGE OPBRENGSTEN

Verjaardagsfonds: € 201,25

Buurtmaaltijd 30 augustus: € 335,97

ZOA (Lombok): € 61,25

Gift via broeder Pos: € 15,-

Opbrengst Geef Klaas de ruimte van de  
gemeentedag: € 709,30

Opbrengst vrijwillige bijdrage voor de kosten van de  
gemeentedag: € 700,-

Bazar/najaarsfair: € 4.409,32 (excl. gemaakte  
kosten)

Catechesatiebusje: € 118,15 (voor adoptiekind  
Woord & Daad)

## DOOR PREDIKANT ONTVANGEN GIFT

Ik mocht een gift van € 50,00 ontvangen voor de kerk,  
waarvoor hartelijk dank.

## KERKENRAAD

### KORT VERSLAG VERGADERING 20-09

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Psalm 88 en gaat voor in gebed. Psalm 88 is het onderwerp van het meditatief moment. Op 14 oktober wordt Klaas Rozema in Rankweil bevestigd tot predikant en daarna wordt hij uitgezonden om in Innsbruck een gemeente te stichten. Peter Grimmon, Wim van Ommen en Wijnand Goudswaard zullen bij de bevestiging aanwezig zijn. Ds van den Berg deelt mede dat de catechisaties weer gaan beginnen. Frederik van Winkelen zal ook participeren. Ds. van den Berg gaat 17 t/m 21 oktober naar India voor het 40-jarig jubileum van een stichting waar hij nauw bij betrokken is. De kerkenraadsvergadering van 18 oktober wordt verplaatst naar 1 november 2018. Dit zal een studievergadering zijn met de evangelisatiecommissie. De Oosterkerk heeft gemeld dat zij geen zangdiensten meer houden op de tweede feestdag. De kerkenraad besluit vooralsnog de huidige gang van zaken te handhaven. In de studievergadering met de evangelisatiecommissie zal verder besproken worden of en hoe dit gecombineerd kan worden met de buurtmaaltijden.

In 2017 is besloten een enquête te houden naar de begintijd van de tweede dienst. In 2017 is dit niet meer op tijd gelukt. Het voorstel was om een enquête te houden via emailadressen. Dit is op dit moment niet goed uitvoerbaar. Daarom wordt besloten op korte termijn een schriftelijke enquête te houden. Er is door de kerkrentmeesters een voorstel gemaakt voor een aangepast bankenplan. Het plan is om de achterste banken en de banken naast het orgel af te sluiten. De kerkenraad keurt dit plan goed. Het

privacy statement, opgesteld in het kader van de AVG wetgeving, wordt door de kerkenraad vastgesteld en zal op de website gepubliceerd worden. De jeugdambtsdragers en de jeugdraad hebben een draaiboek opgesteld voor preekbespreking en themadiensten. Dit draaiboek zal in de komende tijd gehanteerd worden. Omdat er een aantal nieuwe leden in de afgelopen jaren is binnen gekomen zal er een avond worden georganiseerd begin 2019. De kerkrentmeester delen ook mee dat Wijnand Goudswaard de werkzaamheden als koster overneemt van Gert Bos.

De vergadering wordt afgesloten door br. de Niet, die laat zingen psalm 127:1 en voor gaat in dankgebed.

## MORGENSTER4BACAU

Komend jaar staat er weer een Bacaureis op het programma. Naast dat we tijdens de meivakantie willen afreizen naar Bacau, is het toch de wens om ook in de zomervakantie een vakantie Bijbelweek te organiseren in Bacau. De eerste reis zal plaatsvinden van 26 april tot en met 3 mei, voor de tweede reis zijn nog geen concrete data bekend.

Beide reizen zullen uiteraard weer bestaan uit sociale activiteiten. Daarnaast zijn we nog met André Muit in overleg wat er qua klussen nog nodig is. Zo gauw we meer weten over welke klus er beschikbaar is komen we hierover in de lucht.

## COLLECTEDOELEN

### Messias belijdende Joden / 2<sup>e</sup> collecte / 7 oktober

Deze zondag is het Israëlzondag, teken van de verbondenheid van de christelijke gemeente met het Joodse volk.



Joden die Jezus als de Messias erkennen zijn onze broeders en zusters in het geloof. Zij getuigen aan andere Joden in woord en daad van Jezus als de enige Weg tot de Vader. *In dit getuigenis hebben zij uw gebed en steun nodig!*

Namens onze broeders en zusters in Israël hartelijk dank voor uw meeleven en steun!

## KERKRENTMEESTERS

### COLLECTEBONNEN

De voorkeur van de kerkrentmeesters gaat uit naar gebruik van collectebonnen. De hoofdreden is de veiligheid van de bezorger(s), het geld moet namelijk ingeleverd worden bij de bank. Het grote voordeel voor u, u hoeft niet elke week munten te sparen, en door gebruik te maken van collectebonnen zijn de bijdragen aan de collectes fiscaal aftrekbaar.

#### Welke collectebonnen hebben we?

Vellen van 40 stuks x € 0,30 (€ 12,-)

Vellen van 40 stuks x € 0,75 (€ 30,-)

Vellen van 40 stuks x € 1,25 (€ 50,-)

Vellen van 40 stuks x € 1,75 (€ 70,-)

<b>€ 0,30</b> Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer	<b>€ 0,75</b> Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer	<b>€ 1,25</b> Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer	<b>€ 1,75</b> Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer
--	--	--	--

#### Hoe aanschaffen?

Collectebonnen kunnen op de volgende twee manieren worden besteld: door het bedrag over te maken naar bankrekeningnummer: NL26 RABO 0373 6422 29 t.n.v. Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer. Graag het gewenste aantal, de soort collectebonnen en uw adres vermelden in de omschrijving. Of door gebruik te maken van de machtigingskaart. Deze hangen bij de koster aan de muur in het bovenste vakje waar ook de collectebonnen zijn af te halen.

#### Waar kunt u ze inleveren?

Binnen Zoetermeer kunt u ze bij elke PKN-gemeente inleveren, maar omdat wij een eigen administratie voeren als Morgenstergemeente, is het meest praktische ze alleen in de Morgensterkerk en bij speciale diensten in de Oosterkerk in te leveren.

Bij vragen kunt u zich richten tot kerkrentmeester penningmeester Marty Koster, tel: 079 361 22 11 of mail naar: [m.r.koster@morgenstergemeente.nl](mailto:m.r.koster@morgenstergemeente.nl)

#### BEGROTING 2018

Op welke data worden de bedragen automatisch geïncasseerd van uw rekening voor de actie Kerk-balans 2018?

29 oktober 27 november 27 december

#### INVENTARISATIE AANVANGSTIJDEN MIDDAG ERE DIENSTEN

Er ligt nog een vraag open over de aanvangstijden van de 2e eredienst op zondag. In de komende weken zullen wij in het weekbericht een antwoordstrookje aanbieden waarop u kunt aangegeven waar

uw voorkeur naar uitgaat. Wij gaan er gemakshalve van uit dat u dan ook op de door u aangegeven tijd deze diensten zult bezoeken.

De bedoeling was om deze inventarisatie zo mogelijk per mail te doen, echter hebben wij onvoldoende mailadressen om hier een representatieve peiling aan te kunnen koppelen.

Het verzoek is de antwoordstrook compleet in te vullen, maar dat zal duidelijk zijn.

Nogmaals het is een peiling, niet meer, maar zeker niet minder.

## **BANKENPLAN 2018**

Het zal u niet zijn ontgaan dat er veel lege plekken zijn bij de morgen en avonddiensten. Dat is lastig voor de collectanten, en geeft veel heen en weer ge-loop bij het doorgeven van de collectezakken. Voorst wordt ook als storend ervaren bij de predikanten. Om dit in goede banen te krijgen is er een z.g. "bankenplan" gemaakt. De meest eenvoudige oplossing zou zijn als de banken van vooraf zouden worden opgevuld. Wij verwachten dat dit in de praktijk moeizaam zal gaan en hebben hiervoor de onderstaande oplossing bedacht, uitgaande van de zichtrichting gezien vanaf de kansel naar het orgel.

## **ALGEMEEN**

Op de kopkanten aan beide zijden van de banken worden afsluitkoordjes aangebracht. Deze afsluitkoordjes kunnen, wanneer nodig, eenvoudig en snel vrijgegeven kunnen worden. Hiermee blijft het een flexibele oplossing.

Wij zijn ons er zeker van bewust dat leden die altijd en al jaren op dezelfde plaats zitten door deze aanpassing nu moeten omzien naar een andere nieuwe zitplaats.

Wij hopen en vertrouwen op u aller medewerking om deze aanpassing goed geïmplementeerd te krijgen en daarmee dit plan naar verwachting af te kunnen ronden.

## **DE UITVOERING**

### **Het linker banken vak:**

De banken links tegen de zijgevel, (gekleurde glaswand) willen wij vrij maken/houden.

De gedachte is twee banken gezien vanaf links en van achteren geheel af te sluiten.

### **Het middenschip:**

Van het middenschip wordt de korte banken, links en rechts naar het orgel afgesloten, m.u.v. de kostersbank. De achterste twee lange banken daarvoor worden eveneens afgesloten.

## **Het rechtse banken vak**

Van de groep banken aan de hoge ramen kant worden de banken afgesloten tot de eerste opengestelde bank van het middenschip. Dit om de symmetrie erin te houden.

## **De stoelen achter in de kerk**

De stoelenopstelling achterin de kerk in het rechter banken vak blijft voorlopig zoals het nu is. Het zijn voornamelijk gereserveerde plaatsen en wij zullen de stoelen wanneer nodig van een naam voorzien voor wie de reservering van toepassing is.

## **De voordelen van deze oplossing zijn:**

- De gebruiksvergunning behoeft niet te worden aangepast.
- Het calamiteitenplan behoeft niet te worden aangepast
- De aanpassing is tegen een minimum aan kosten uit te voeren.
- Kan bij bijzondere diensten worden aangepast naar een volledig gebruik.
- Kan bij toenemend kerkbezoek eenvoudig worden aangepast naar het bezoekersaantal.

## **Ingangsdatum**

Wij hebben als ingangsdatum zondag 7 oktober 2018 vastgesteld.

*Namens de Kerkrentmeesters*

*Leen van Veen, secretaris*

## **VERENIGINGEN EN KERKELIJKE ACTIVITEITEN**

*Voor alle activiteiten geldt: Deo Volente*

## **TERUGBLIK MORGENSTER VOOR ELKAAR - GEMEENTEAVOND 2018:**

We mogen dankbaar terugzien op de gemeenteavond van vrijdag 7 september jl., het was een groot succes, er waren +/- 200 aanmeldingen.

De afgelopen jaren liep het aantal bezoekers van de gemeentedag terug. Vandaar dat er dit jaar voor een andere invulling is gekozen, het middagprogramma is vervallen en de jeugd is meer betrokken bij organisatie en uitvoering. Ook is er voor een andere dag gekozen, omdat de zaterdag voor opening winterwerk voor velen toch te druk is en de agenda's dan al aardig gevuld zijn.

Het was bijzonder leuk om de gemeenteavond met elkaar te organiseren, onze jongeren waren in de middag al druk aan het voorbereiden in de keuken onder toezicht van het kookteam van de buurtmaaltijd.

Ook de aankleding van de zaal, verzorgd door een aantal dames uit de gemeente, was bijzonder sfeervol. Dit alles bij elkaar gaf een gemeenschappelijk gevoel.



### Terugblik enquête

Tevens is er een enquête gehouden waarbij 57 formulieren zijn ingevuld. Waarvan de volgende uitkomsten:

36 gemeenteleden gaven voorkeur aan de avond en 15 voor de middag en de avond, 6 hadden geen voorkeur. 24 personen gaven aan de gemeenteavond hetzelfde te organiseren, een enkeling wilde wel het sport element erin (3 x) of een workshop (2 x) en zingen (2 x).

Op diverse formulieren kwam naar voren dat het eten erg goed was en de tijd voor gesprekken en ontmoeting erg gewaardeerd zijn.

We hopen op een goed en gezegend jaar met elkaar als Morgenstergemeente.

### DE NAZOMERFAIR

Op 21 september heeft de eerste Nazomerfair van de Morgenstergemeente plaatsgevonden.

Wij kijken terug op een soms wel erg natte, maar wel heel gezellige dag, waaraan veel gemeenteleden en passanten hebben deelgenomen.

Een bijzonder woord van dank aan allen die niet in de commissie zaten, maar wel hebben bijgedragen om deze activiteit tot een succes te maken.

De netto opbrengst van de Nazomerfair?

€ 3.780,22 !!! Een prachtig resultaat dat onze verwachting, qua opkomst van u, alsmede de opbrengst heeft overtroffen.

De volgende "Voorjaarsfair" zal D.V. in het voorjaar worden gehouden en wel op 10 mei 2019. Heel hartelijk dank namens de Nazomerfaircommissie.

*Barend, Dick, Harmen, Alex, Jeroen, Wilfred, Pieter en Leen.*

### BIJBELLEZINGEN - 4 OKTOBER

Op donderdag 4 oktober zal er de eerste Bijbellezing van dit seizoen zijn. We maken kennis met Saulus die Paulus wordt. We behandelen Handelingen 9:1-31. We beginnen om 20.00 uur. Omdat er een buurtmaaltijd in de kerk is en de benedenzaal opgeruimd moet worden, is het beter om deze keer in de kerkzaal bij elkaar te komen. Als u van tevoren koffie wilt, zult u die vooraf thuis moeten nemen, want vanwege deze 'verhuizing' zal er geen koffie worden geschonken. Jong en oud van harte uitgenodigd en welkom.

### BIJBELGESPREKSKRING - 9 OKTOBER

De eerste Bijbelgespreksskring zal gehouden worden op dinsdag 9 oktober. We beginnen om 20 uur in zaal 3. We maken een begin met het samen lezen van een aantal gelijkenissen. De eerste keer is de gelijkenis van de Zaaier aan de beurt. We lezen Matth. 13:1-30. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

### SENIORENMIDDAG

Donderdagmiddag 11 oktober hopen we weer bijeen te komen met de senioren van onze gemeente. We beginnen met een meditatie die verzorgd wordt door Ds. v.d. Berg. Het gaat over één van de meest bekende Psalmen en wel Psalm 42. Verlangen naar God. Na de pauze zal mevrouw Ineke Brugmans-Prins een presentatie geven van Maarten Luther.

Deze maand gedenken we weer het feit dat Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen op de slotkapel van Wittenburg gespiekerd heeft. Vorig jaar is er veel aandacht geweest voor het werk en leven

van Maarten Luther omdat het 500 jaar geleden was dat hij de reformatie begon. Zoals meestal besteden wij in deze maand op de seniorenmiddag daar aandacht aan. Zijn geschiedenis is overbekend maar toch is er nog veel over hem te vertellen en willen daar graag bij stilstaan. Ineke Brugmans-Prins, ze was vele jaren secretaris van "De Christenvrouw", "gaat daar een presentatie over geven. Zij doet dat aan de hand van verhalen en mooie beelden, onder de titel van: Maarten Luther, de ridder van de Vaste Burcht.



U bent van harte uitgenodigd deze interessante presentatie te komen zien. Als u nog nooit geweest bent kom dat gerust eens kijken wat de seniorenmiddag inhoudt. Wij proberen een afwisselend programma aan te bieden. Voor de pauze houdt Ds vd Berg altijd een korte overdenking en na de pauze is er een presentatie van uiteenlopende onderwerpen. Afwisselend serieus, dan weer verstrooiend. De hoofdzaak van de middag is de ontmoeting met elkaar. Mocht u niet in staat zijn om zelf te komen dan zorgen wij voor vervoer. Daarvoor kunt u bellen naar Mevr. Wil v.d. Tang. De middag wordt gehouden in de benedenzaal van de Morgenster. We beginnen om 14.30 uur en de zaal is open om 14.00 uur  
*Commissie Seniorenmiddagen,*

*Wil van der Tang, Marry Qualm, Arja van Velzen en Jan van Werkhoven.*

### **VROUWENVERENIGING FEBE**

**Dinsdag 2 oktober** wordt in Gouda (Driestar Educatief) een regioavond gehouden. Ds. G.C. Vreugdenhil uit Gouda hoopt deze avond te spreken over "(Her)kent u de Heilige Geest?". De avond begint om 19.45 uur. U kunt zich opgeven bij Anja Koole.

Deze maand hebben we 2 bijbelstudieavonden:

**Dinsdag 9 oktober:** bijbelstudie 2 (juninummer), "De Levensbron verlaten!" n.a.v. Jeremia 2:1-13.

**Dinsdag 23 oktober:** bijbelstudie 3 (juli/augustus nummer), "Indringend appel in de tempelpoort" n.a.v. Jeremia 7:1-20.

We beginnen om 19.30 uur in zaal 2.  
*Een hartelijke groet van het bestuur*

### **MANNENVERENIGING CALVIJN**

In de maand oktober bespreken we de volgende onderwerpen uit het Bijbelboek Openbaring:

**1 oktober:** "De 7 schalen Openb. 15:5-16:21"

**15 oktober:** "Het oordeel over Babylon" Openb. 17

**29 oktober:** "De val van Babylon" Openb. 18

*Peter Grimmon*

### **JEUGDWERK**

#### **JEUGDWERK 2018-2019:**

Beste jongeren, ouders en gemeenteleden,  
Na de startzondag van opening winterwerk, staan de deuren wagenwijd open voor alle jeugdwerkvormen. De vrijwilligers zijn er klaar voor!  
Welkom dus!

Ouders en gemeenteleden, ook het jeugdwerk kan niet zonder de zegen van onze Heere God.  
Ik wil u vragen dit belangrijke werk in uw gebeden op te dragen.  
En in het bijzonder ook de jeugd te stimuleren in het belang van de omgang met elkaar als gemeente en elkaar zo vast te houden.  
Ik wens jullie een gezegend, goed en gezellig clubseizoen toe.

Jullie jeugdouders, Pieter Roeleveld

#### **PS: Oproepje ZOPavond**

*Neem gerust een vriend/vriendin mee naar het ZOP om daar op een verantwoorde manier de zaterdagavond door te brengen.  
Kom eens kijken in jullie eigen Honk, Voorzien van pooltafel, biljart en gamespelen. Ontspannen kletsen, jongeren ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje.*

#### **ZONDAGSSCHOOL DE RANK**

De zondagsschool is inmiddels gestart en we hopen de kinderen weer veel te kunnen leren over de Bijbel.



We hopen ook op mooie gesprekken met de kinderen.

Ben je nog nooit op de zondagschool geweest? Kom gerust een keer langs, je bent van harte welkom!

Dinsdag 9 oktober is er een ledenvergadering van de zondagschool. Deze begint om 20.00 uur in de Morgensterkerk. Alle leden zijn van harte welkom!

Een hartelijke groet namens leiding en bestuur van de zondagschool.

## CLUB

We zijn weer gestart! De eerste clubavond is al geweest, de volgende staan alweer op het programma.

Club is bedoeld voor alle kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool. De avonden starten normaal gesproken om 19.00 uur in de Morgenster. Om 20.30 uur zijn we weer klaar. We bidden, lezen uit de Bijbel, we zijn creatief bezig of we doen een spel.

Deze maand is er club op 5 en 12 oktober om 19.00 uur in de Morgenster. Vrijdag 19 oktober gaan we naar de Noord Aa. Dan beginnen we iets eerder, daarover informeren wij je nog.

26 oktober is er geen club, want dan is het herfst vakantie.

Wij hebben er zin in. Jij ook?

*Groetjes van de clubleiding*

## EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHE



### Beste gemeentes,

Gemeentes? Ja, ik combineer wat schrijfwerk. Van daar dat ik dit stukje aan twee gemeentes richt: De Bron in Harkstede en de Morgenstergemeente in Zoetermeer. Als ik jullie kort aan elkaar mag voorstellen: ik ben min of meer al mijn hele leven lid van De Bron (GKv) in Harkstede, waar ik ben opgegroeid. Dit is mijn thuisgemeente. En de

Morgenstergemeente (Ge-reformeerde Bond) is sinds enige tijd mijn partnergemeente voor het gemeentestichtproject in Innsbruck.

Wat hebben beide gemeentes met elkaar gemeen? Het belangrijkste en het mooiste wat er bestaat. Jezus Christus is onze levende Koning! En als ik even voor mijzelf mag spreken: in beide gemeentes ervaar ik een warme betrokkenheid voor het werk dat ik in Oostenrijk ga doen. Dat bemoedigt mij en daar ben ik God dankbaar voor.

Ik wil iedereen ook bedanken voor de al ontvangen financiële ondersteuning, hetzij voor mijn persoonlijke sponsorkring of voor de zaalhuur in Innsbruck. Om onduidelijkheid te voorkomen: voor het wonen en werken in Innsbruck ben ik afhankelijk van sponsorgeld, onder andere via een persoonlijke sponsorkring waar mijn thuisfrontcommissie (TFC) en ik aan werken. En de Oostenrijkcommissie in Zoetermeer verzamelt financiën om een zaal te kunnen huren in Innsbruck.

Het vragen van financiële ondersteuning en het opzetten van een sponsorkring is echter nieuw voor mij. Hoe doe je dat eigenlijk...? Veel is gewoon: doen, uitproberen. En, ik mag leren van anderen. "Per toe-val" liep Peter Grimmon (Zoetermeer) tegen het volgende boek aan: Persoonlijke fondsenwerving, Een bijbelse visie op financiële ondersteuning van je missie van Scott Morton. Niet lang daarna lag het behulpzame boek in Groningen. Wat is het mooiste wat ik van dat boek heb geleerd? Eigenlijk de volgende stappen:

- ik ben 100% afhankelijk van God;
- sponsorgeld mag ik zien als iets dat van God zelf komt;
- God schakelt daarvoor mensen in;
- het is mijn verantwoordelijkheid om mensen te vragen mij bij mijn plannen te ondersteunen;
- de overweging om te ondersteunen is vervolgens tussen hen en God.

Over het sponsor-gebeuren wil ik nog graag iets persoonlijks kwijt. Een paar keer maakte ik mee dat mensen zich een soort van verontschuldigen: 'Sorry, dat ik niet zoveel kan geven.' Dat deed mij pijn. Waar-om? Omdat ik voor elke vorm en grootte van ondersteuning dankbaar ben, maandelijks of eenmalig! Ik ben van God afhankelijk en ken de financiën en overwegingen van de mensen die ik benader niet. Ook niet als mensen niet kunnen of willen ondersteunen. Daarom hoeft niemand zich bij

mij te verontschuldigen en wil ik mij dankbaar opstellen.

Om het verder niet te lang te maken, nog een paar korte mededelingen:

- Op zondag 14 oktober word ik D.V. in Rankweil als predikant bevestigd. Iedereen is van harte welkom.
- Mijn TFC heeft sinds kort een eigen email-adres: [tfc@klaasinoostenrijk.nl](mailto:tfc@klaasinoostenrijk.nl).
- Sinds kort heb ik mijn eigen nieuwsbrief, waarin ik meer persoonlijk over mijn leven in Oostenrijk vertel. Wilt u die ontvangen? Stuur dan een mailtje.
- Op dit moment zit ik op 36% van het benodigde bedrag (€2.200) voor mijn persoonlijke sponsorkring, inclusief maandelijkse toezeggingen.
- Ook via deze weg de vraag of u zou willen overwegen mijn werk in Oostenrijk financieel te ondersteunen.

Wanneer ik eenmaal in Oostenrijk ben ga ik op zoek naar woonruimte in Innsbruck. Ik hoop een plekje te vinden waar ik ook fatsoenlijk gasten kan ontvangen. Oostenrijkse gasten of Nederlandse gasten!

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met mij of mijn TFC of de Oostenrijkcommissie Morgen-stergemeente.

Groeten,

Klaas Rozema

## DIVERSE

### LEZING OPEN DOORS

Wat als getuigen van je geloof je veel kan kosten? Op D.V. woensdagavond 10 oktober zal een spreker van Open Doors een lezing verzorgen over de vervolgte kerk. De spreker, waarvan we de naam vanwege de veiligheid van de spreker niet kunnen publiceren, heeft zelf reizen gemaakt naar de vervolgte kerk om hen te bemoedigen en hen verhalen in Nederland te kunnen vertellen. De avond begint om 19:30 uur en vindt plaats in de Morgensterkerk. Toegang is gratis, wel is er de gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage. Kom(t) u/jij ook? ‘

*Hartelijke groeten, de Evangelisatiecommissie.*

### UNIEK CONCERT

- Hervormde Kerk Benthuisen
- Zaterdag 27 oktober 2018
- Oratorium Jozef

**Op zaterdag 27 oktober 2018 zal CHR. REGIO-KOOR “ADORAMUS” uit Hazerswoude het prachtige oratorium “Jozef” van Marco den Toom uitvoeren. De uitvoering vindt plaats in de monumentale Dorpskerk in Benthuisen.**

Er wordt gezongen over Jozef, de lievelingszoon van Jacob. Het Bijbelverhaal laat zien, hoe het toeging in het gezin van Jacob. Hoe Jacob Jozef voortrok. Hoe daardoor ruzie ontstond, jaloezie en haat. Dit ont-aardde in geweld, poging tot moord.... Ja, alles wat we in onze tijd ook zien. En het oratorium laat zien dat we in dit leven niet op alle vragen een antwoord krijgen, dat ons leven ineens heel anders kan lopen dan we verlangden. Hoeveel van ons worstelen niet met depressiviteit, verdriet en eenzaamheid?

Dit oratorium zal veel herkenning oproepen, maar het laat ook de boodschap horen dat er weer een weg komt om verder te gaan.

De opbrengst van deze avond is ten bate van Stichting ProViSion Foundation Benthuisen. Deze stichting is in 2015 in het leven geroepen met als doel het opstarten van een visteeltopleiding in Debre Zeit, Ethiopië, waarmee een aantal gezinnen en weeskinderen in Ethiopië in hun levensonderhoud kan blijven voorzien.

Het trainingscentrum ligt op het terrein van een gebouw voor voormalige dagopvang voor weeskinderen dat met behulp van subsidie uit Nederland is omgebouwd.

De grond en de gebouwen zijn eigendom van de Ethiopische Evangelische Kerk Mekane Yesus (EECMY). In samenwerking met de EECMY en AquaFarming Consult faciliteert en ondersteunt ProViSion Foundation de praktijkopleiding “Geïntegreerde Visteelt en Ondernemerschap” in Debre Zeit, Ethiopië.

Als specifieke doelgroep heeft de stichting (wees)tiëners op het oog die, door hun leeftijd gedwongen, de institutionele zorg moeten verlaten. Vaak zijn zij niet voldoende daarop voorbereid waardoor velen van hen in de prostitutie, jeugdbendes of ander narigheid belanden. Met een praktijkopleiding voorziet het trainingscentrum hen van een beroepsopleiding en van een kansrijke toekomst, waarbij de start van een eigen onderneming gestimuleerd wordt. Een mooi doel om de mensen ter plekke te helpen hun bestaan op te bouwen.

Datum concert: 27 oktober 2018

Plaats: Hervormde kerk, Dorpsstraat 48, 2731 AL Benthuizen

Aanvang: 20.00 uur

Het geheel staat onder leiding van dirigent Peter Burger. Medewerkenden zijn de bekende musici André van Vliet (orgel) en Jan Lenselink (vleugel), en het Christelijk Regiokoor Adoramus uit Hazerswoude.

Meer informatie o.a. over de kaartverkoop kunt u vinden op de Facebookpagina van Adoramus of let op de posters/flyers of mobiel 06-149 211 95 (Evelien de Gier)

**U en jij wordt van harte uitgenodigd voor dit bijzondere concert.**

### HOE LEEF IK MET HALLOWEEN?

De bekende 'r' zat nog maar net in de maand toen een paar buurjongens niets vermoedend ons uitnodigde om mee te doen aan Halloween. Huiver doorsteekt je hart. Dat komt dichtbij. De kinderen zelf hadden hun antwoord al gegeven. Aan dat feest doen wij niet mee. De buurjongens konden het niet laten om te vragen of ze dan wel bij ons langs mochten komen voor snoep.

Het is al een aantal jaren terug dat Halloween is komen overwaaien uit Amerika. De laatste jaren neemt de populariteit toe. In diverse winkels zijn al enkele weken kostuums en andere attributen te koop. Onze stad profileert zich als dé stad van Halloween. Een familiefeest op 26 oktober waarbij er een halloweenwalk uitgezet wordt en er een Halloween Circus zal zijn rond de Dobbe. Opmerkelijk detail bij dit laatste evenement is wel dat het enkel geschikt is voor kinderen vanaf 12 jaar. Daarnaast ook niet voor zwangeren, personen met epilepsie of hartklachten en minder validen. Tot zover het familiefeest.

De HGJB ([www.hgjb.nl](http://www.hgjb.nl)) besteedt op haar website onder het kopje Geloofsvragen uitgebreid aandacht aan Halloween. Zo wordt er in de eerste plaats aandacht besteedt aan de oorsprong van dit feest dat officieel op 31 oktober gehouden wordt. Een dag voor 1 november: het katholieke Allerheiligen. Een dag waarop de zielen van alle overleden mensen worden herdacht.

*Een paus (Gregorius IV) heeft in 837 deze herdenking van overledenen van mei naar 1 november verplaatst. Waarom? Omdat op die dag de Ieren, Engelsen en Schotten gewend waren een*

*(heidens) feest te houden: het Keltische feest Samhain. Misschien weet je wel dat Kerstfeest óók op dagen wordt gevierd waarop eerder een heidens feest gevierd werd. Maar de vervanging van Samhain door Allerheiligen is niet gelukt! Daarvoor leken de feesten teveel op elkaar.*

### Spooky

*De Kelten, denk aan Asterix en Obelix, geloofden dat in de schemerige herfsttijd de doden rondspookten. Zoals alle heidenen waren ze als de dood voor de doden. In die ene nacht spookte het! Wat deden die doden? Ze gingen op visite bij familie waarmee ze goed konden opschieten; en ze vielen anderen lastig aan wie ze een hekel hadden. Nog meer spooky was dat ze op zoek waren naar levende lichamen om erin te gaan wonen.*

*Wat deed je dus? Voor de goede geesten zette je eten klaar of liet je aan tafel een plaats open, voor het geval zo'n geest pannenkoeken zou komen eten. Voor de slechte geesten kon je maar beter geen plaatsen reserveren. Je kon ze met veel vuur en licht proberen te verjagen. Daarom deed men vuur in een uitgeholde raap. In Amerika werd dat een pompoen: licht vanuit een eng gezicht. Wat je óók kon doen, is jezelf vermommen als geest, zodat ze niet door zouden hebben dat jij leefde. Vandaar al die vermommingen als heks of geraamte. Kortom, Halloween is een heidens feest met een christelijke (Rooms-katholieke) naam.*

### De Duivel

*Jij hebt in de Bijbel gelezen over God en over de duivel. Als God echt bestaat, dan kan ook de duivel echt bestaan. Als er engelen zijn, kunnen er ook boze geesten zijn. De Engelsman C.S. Lewis -misschien ken je hem als de schrijver van De Kronieken van Namia- heeft eens gezegd dat wij op twee manieren de duivel helpen zijn slag te slaan. De eerste is door te denken dat hij niet bestaat ('Iedereen weet al lang dat geesten niet bestaan'). En de tweede: door zo bang voor hem zijn dat we helemaal geobsedeerd door hem zijn. Zo bang dat je je gaat vermommen als heks of geraamte bijvoorbeeld.*

### Een fout feest

*Halloween is een fout feest. Geesten bestaan echt en je kunt ze niet beet nemen. Wij moeten ons niet bezig houden met nare, kwade dingen of de dood, maar met mooie, goede dingen en het leven. Zoals God echt bestaat, zo bestaan ook Zijn vijanden: de duivel en boze geesten. De Bijbel zegt heel duidelijk dat je ze altijd moet weerstaan. Je kunt ze niet foppen, je kunt niet met ze onderhandelen, je vermoet je niet*

*als één van hen. Jij moet altijd heel duidelijk zijn: Jezus is jouw Baas, en ook je Redder. Geen compromis en ook geen trucs: alleen en altijd weerstaan. En Jezus om hulp vragen.*

*Misschien vind je dit wel veel te serieus. Het is toch leuk en onschuldig om te griezelen? Weet je, er zijn mensen die het leven zo saai vinden dat ze een kick nodig hebben. Je kunt een kick krijgen als je bijna dood valt aan een elastiek (bungee-jumpen). Dat is de kick die angstgevoelens je geven. Maar angstgevoelens moet je zuiver houden en niet gebruiken voor een kick.*

De vraag blijft nog staan: Hoe leef ik met Halloween? Op basis van de HGJB info kan geconcludeerd worden dat een leven met Halloween, in de zin van mee-'feesten', als christen niet kan. De suggesties om de periode rond en van Halloween als Christen door te komen zijn:

1. Ruim tijd in om te bidden en boete doen voor persoonlijke zonden, maar in dit kader ook die van onze stad.

2. Halloween kan een goede praktische les zijn waarin kan worden onderwezen over Gods macht over Satan en de gevallen engelen. God houdt hen machteloos, volgens Zijn wil. De Christelijke Halloween en Allerheiligen komen in een doelgerichte eenheid samen, omdat de een beschermt en de ander bedekt. Het is een tijd waarin het Evangelie de boze geesten kan verslinden. (allaboutgod.com)

3. Denk eens na over mogelijke Christelijke invullingen van Halloween. Deel bijvoorbeeld Christelijke Halloweengedichten met anderen of geef geinige Christelijke traktaten aan de kinderen die in je buurt van deur naar deur gaan. Bedenk stimulerende en leuke manieren waarop je een positieve invloed kunt hebben op de kinderen en de volwassenen in je omgeving, mensen met wie je door het jaar heen misschien niet zo veel contact hebt. (allaboutgod.com)

TEKENING: EZAU VERKOOPT ZIJN EERSTGEBORTERECHT AAN JACOB  
(Genesis 25:24-34)



## AGENDA

### Maandag 1 oktober

- Mannenvereniging om 20.00 uur

### Donderdag 4 oktober

- Buurtmaaltijd om 17.00 uur
- Bijbellezing om 20.00 uur

### Vrijdag 5 oktober

- Club om 19.00 uur

### Dinsdag 9 oktober

- Vrouwenvereniging Febe, 19.30 uur
- Bijbelgesprekkring om 20.00 uur

### Woensdag 10 oktober

- Base om 20.00 uur

### Donderdag 11 oktober

- Seniorenmiddag om 14.30 uur

### Vrijdag 12 oktober

- Club om 19.00 uur

### Maandag 15 oktober

- Mannenvereniging Calvijn, 20.00 uur

### Vrijdag 19 oktober

- Club, bij het Noord Aa om 18.30 uur

### Dinsdag 23 oktober

- Vrouwenvereniging om 19.30 uur

### Woensdag 24 oktober

- Base om 20.00 uur

### Maandag 29 oktober

- Mannenvereniging Calvijn, 20.00 uur

### Donderdag 1 november

- Bijbellezing om 20.00 uur

### Vrijdag 2 november

- Club om 19.00 uur

Beth-San Moerkapelle

## Vacatures Beth-San

### Verzorgende Thuiszorg

uren bespreekbaar

#### Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste verzorgende die ons team Thuiszorg wil komen versterken. Je geeft verzorging en begeleiding aan cliënten, waarbij je rekening houdt met de afspraken in het zorgleefplan en de mogelijkheden van de cliënt. Daarnaast ben je ook op kantoor om administratieve acties uit te voeren. Je draagt bij aan een optimale leefomgeving vanuit een belevingsgerichte houding waarbij cliëntgericht werken van groot belang is.

#### Wat vragen wij van jou?

- Een afgeronde opleiding verzorgende IG
- Goede sociale vaardigheden
- Een goede samenwerking met formele en informele zorg
- Een zelfstandige houding, gericht op het bieden van goede kwaliteitszorg
- Je bent een actieve schakel binnen het team

### Huishoudelijk medewerker

uren bespreekbaar

#### Functieomschrijving

In verband met de groeiende vraag van cliënten die gebruik willen maken van onze schoonmaakwerkzaamheden, bij cliënten thuis, zoeken wij collega's die ons hierin willen bijstaan. Als huishoudelijk medewerker lever je diverse huishoudelijke werkzaamheden bij de cliënten thuis. Daarnaast verricht je soms schoonmaakwerkzaamheden in de algemene ruimtes binnen locatie Beth-San.

#### Wat vragen wij van jou?

- Affiniteit met huishoudelijk werk en met ouderen
- Een zelfstandige houding
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
- Een gemotiveerde houding om een bijdrage te leveren aan de zorg voor een schone leef- en werkomgeving

#### Meer info?

Kijk op [werkenbij.cedrah.nl](http://werkenbij.cedrah.nl) voor de volledige functiebeschrijving en solliciteer direct online of neem contact op met Gera Hoogendoorn (verzorgende thuiszorg) of Tony Havenaar (huishoudelijk medewerker) via 079 - 593 18 40.

**Cedrah**  
Wonen - Zorg - Diensten

## ADVERTENTIE



### De Goede Herder

Dorpsstraat 74 2712 AM Zoetermeer  
079-3162081 / [goedeherder@planet.nl](mailto:goedeherder@planet.nl)  
[www.ichthusboekhandel.nl](http://www.ichthusboekhandel.nl)

**P van Rijnen**  
AUTORIJSCHOOL

Bel 06-29418425 of mail naar  
[p.van.rijnen@tele2.nl](mailto:p.van.rijnen@tele2.nl) voor een afspraak

[www.pvanrijnen.nl](http://www.pvanrijnen.nl)



**HARKES**  
*Begravenissen*

Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop

[www.harkesbegrafenissen.nl](http://www.harkesbegrafenissen.nl)

Dag en nacht bereikbaar  
Wij verzorgen alleen begravenissen

**0172 - 21 21 22**



*Teeuw* **UITVAARTVERZORGING**

*Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld.*

[www.teeuwuitvaartverzorging.nl](http://www.teeuwuitvaartverzorging.nl)



Dag en nacht bereikbaar  
010-521 60 16

Hoekeindseweg 61  
Bleiswijk



**NEDERLOF MODE**  
- Stijl sinds 1937 -

MANNEN- & BRUIDEGOMMODE CAPELLE A/D IJSSEL | BERMWEG 284 | 010 - 4506332 | MANNENMODE ZOETERMEER | WC ROKKEVEEN | SAMANTHAGANG 192A | 079 - 3528182 | [NEDERLOFMODE.NL](http://NEDERLOFMODE.NL)

**Blijleven**

Mechanisatie- en constructiebedrijf  
Pijnacker tel: 015-3699999 [info@a-blijleven.nl](mailto:info@a-blijleven.nl)

*Sterk in staal en service!*

**D-lectric**  
installatietechniek

*verlichtend in elektrotechniek*  
*Service en eenderheid*

Dennis van Haaren [info@D.Lectric.nl](mailto:info@D.Lectric.nl)  
**06 - 52.62.46.40.**




Reeuwijk  
Mirocraker 20 tel 0182-300797

Zoetermeer  
Dorpestraat 103 tel. 079-3167616



**BOUWHOF**  
BEZIG MET JE HUIS.

**20.000 M<sup>2</sup> BOUW, SANITAIR, KEUKEN EN INTERIEUR**

Edisonstraat 115 2723 RT Zoetermeer 079 - 3310700 [www.bouwhof.nl](http://www.bouwhof.nl)

**autoschade**  
**bos**

Kelvinstraat 51, 2723 RJ Zoetermeer  
Als particulier of bedrijf zoekt u misschien naar een hersteller die alles voor u regelt omdat schaderijden al genoeg impact heeft gehad. Dan bent u bij Bos autoschade aan het goede adres: wij nemen alle zorgen uit handen.  
079 - 34 20 101

**GRANDO KEUKENS & BAD**



Keukens en bad, PVC vloeren en renovatie.  
**De kracht van de combinatie.**

**Grando Hazerswoude-Dorp**  
ITC terrein, Frankrijklaan 4, tel.: 0172 - 236323, [grando.nl](http://grando.nl).  
Gesloten op zondag.